

Ha meiden en jongens!

Vervelen jullie je soms ook zo aan het eind van de vakantie? Gelukkig hoeft dat de laatste week van de vakantie niet. Dan ben je welkom op de Bijbelweek. We gaan samen heel veel leuke dingen doen. Zingen, luisteren, spelletjes en workshops doen, knutselen, lachen en nog veel meer. Het wordt gezellig. We hebben er al weer zin in... :-)

Kom jij ook? En neem gelijk je vrienden en vriendinnen mee.

p	a	n	n	e	n	k	o	e	k	e	n	
r	r	b	o	z	i	n	g	e	n	e	w	
a	f	e	s	u	s	u	p	e	r	i	o	
t	e	n	t	s	w	t	m	e	e	t	r	
e	e	o	o	p	k	s	a	m	e	n	k	
n	s	p	e	l	l	e	t	j	e	a	s	
d	t	e	r	b	i	j	l	t	b	e	k	h
v	r	i	e	n	d	e	n	c	l	a	o	
w	b	i	d	d	e	n	e	e	k	h	v	p

bidden

samen

vakantie

feest

sketch

vrienden

knutselen

spelletje

workshop

pannenkoeken

stoer

zingen

praten

super

pret

tent



Als je alle woorden heb weggestreept blijven er nog wat letters over. Deze letters vormen samen een zin. Dat is de oplossing:

Ben je 4, 5, 6, 7, 8 of 9 jaar? Lever dan de kleurplaat of de puzzel in op de Bijbelweek. Dan krijg je een leuk prijsje.